

## Taraf De Haidouks Maskarada



(Crammed Discs/Coast To Coast)

De invloed van Béla Bartok, Aram Khatchaturian en Franz Liszt op muzikanten uit de Balkan en in het bijzonder die van de roma-zigeuners is enorm geweest. De wijze waarop een violist zich wist te onderscheiden hing af van zijn inlevings- en improvisatievermogen, maar ook van zijn souplesse en snelheid. De heren van Taraf

De Haidouks hebben die magische vermogens van jongs af aan meegekregen en het idee om eens een heel album te vullen met hun klassieke favorieten is dan ook niet zo vreemd. Sterker nog: hier zaten wij al jaren op te wachten. Het zijn namelijk allemaal zulke heerlijke melodieën: Khatchaturian's overbekende Lezghinka, Bartok's

Roemeense Dans, Danza Ritual Del Fuego van Manuel De Falla, een weergalozes versie van In A Persian Market van Albert Ketelbey en Asturias van Isaac Albéniz. Taraf speelt ze kundig en los uit de pols tegelijk. Hier en daar hoor je riedeltjes uit bekende popsongs voorbijkomen, zoals Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Dit ter vermaak van het publiek uiteraard. Daar tussenin staan nog enkele eigen composities en er wordt gelukkig ook nog even gezongen. Taraf De Haidouks blijft op afstand de beste zigeunergroep ter wereld! (RV)

## Gypsy Caravan



(World Village/Harmonia Mundi)

'Je kunt niet rechtuit lopen als de weg kromt' zo luidt een bekend Roemeens gezegde. Waren de muzikanten van de Gypsy Caravan Tour even blij dat de meeste wegen in de Verenigde Staten recht zijn. Daar trokken in de herfst van 2001 een aantal van de beste zigeunergroepen ter wereld langs de grote steden om hun eeuwenoude muzikale kunsten te vertonen, terwijl een filmploeg en een mobiele studio alles vastlegden wat er gebeurde. Fanfare Ciocarlia was erbij, alsmede Taraf De Haidouks, Esma, acht zeer exotische Indiase Maharaja muzikanten en de Spaanse oer-flamencogroep van Antonio El Pipa. Acteur Johnny Depp had gezorgd voor extra aandacht in de Amerikaanse media, want

is een soort pleitbezorger voor de gypsy-muziek. Het was in de tijd dat Nicolae Neacsu nog van de partij was. Hij zat wel in een rolstoel, maar als een echte Haidouk speelde hij tot de laatste zuucht door. Zoals op het vliegveld van Miami, waar het er eventjes op leek dat de groep niet door mocht reizen. 9-11 lag nog te vers in het geheugen. Verder werd de tournee een doorslaand succes. Alleen de soundtrack al is een enerverende reis en verdient het om net als die plaat van Chuck Berry afgeschoten te worden naar een verre planeet als blauwdruk van onze muziekcultuur. Groots! (RV)

Plata Mania 2007 - 29 oktober 468070

# Heavy

### DEATH BEFORE DISHONOR

#### Count Me In

De vijf leden van Death Before Dishonor kwamen bij elkaar in Boston in de Verenigde Staten rond het jaar 2000. Ze bleken een tomeloze energie gemeen te hebben en waren al snel eindeloos aan het toeren. Met hun zware metal speelden ze zoal na zaa plat samen met verwante bands als Agnostic Front, Terror en Hatebreed. Het is de klassieke manier om bekend te worden. Met alleen een EP met 7 nummers uit, was het tijd voor het debuut. In hun metal verwerken ze flink wat aparte invloeden: ze zijn gek op punk bijvoorbeeld en dat geeft ze een plaatsje tussen Hatebreed en The Dropkick Murphys. Geladen, gedreven, zwaar gruisige, loodzware metal, gespeeld met gebalde energie. Ze spelen eerst nog even Amerika plat en dan is de rest van de wereld aan de beurt. (EMU)

### DEEP PURPLE

#### Live At Montreux 2006

Even leek het erop dat de onlangs verschenen Live At Montreux wederom opnieuw verpakt uitkwam. Wie echter op het jaartal let, ziet dat de eerdere versie in 1996 opgenomen is en de nieuwe is van tien jaar later. Gelukkig dubbelt de tracklisting niet erg, naast When I Blind Man Cries is het onvermijdelijke Smoke On The Water te horen. Een aantal nummers van het uitstekende Rapture Of The Deep passeert de revue en als geheel kan ook dit concert als een prettige luisterervaring bijgeschreven worden, al was het maar vanwege de mooi opgebouwde setlist. Daarin ook klassiekers als Lazy en Space Truckin' die net als Strange Kind Of Woman en Highway Star terugkeren. Met de band is niks mis en ook Gillan presteert vocaal prima, dus wat wil je nog meer. (HDI)